

Colofon

MeerTaal

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, afgestemd op iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. MeerTaal wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum BV te Assen en verschijnt drie keer per jaar.

Redactieadres

Joanneke Prenger
p/a SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede

Naar dit adres kunt u alles opsturen wat met de redactionele inhoud verband houdt. U kunt hier ook boeken ter bespreking aanbieden.

Redactie

Joanneke Prenger - SLO
Hieke van Til - stichting Taalvorming
Dolf Janson - JansonAdvies
Itie van den Berg - ZIP Innovatieve Projecten
Ietje Pauw - Katholieke Pabo Zwolle
Marian Bruggink - Expertisecentrum Nederlands

Uitgave

Koninklijke Van Gorcum BV
Postbus 43
9400 AA Assen
Tel. (0592) 37 95 55

e-mail: meertaal@vangorcum.nl
www.vangorcum.nl/meertaal

Abonnee worden?

Ga naar www.vangorcum.nl om een abonnement af te sluiten.
Een jaarabonnement kost € 39,95.
Studenten betalen € 27,50.
Losse nummers zijn te bestellen voor € 17,95

Abonnementen worden automatisch verlengd tenzij voor 1 augustus een schriftelijke opzegging is ingediend bij afdeling Verkoop Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum:
tijdschrift@vangorcum.nl

Advertenties

Neem contact op met Ray Aronds van Recent BV: ray@recent.nl
Telefoon 020 3308998

Postbus 17229
1001 JE Amsterdam

ISSN 2214-5931

© 2014, Koninklijke Van Gorcum, Assen
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 koninklijke
van gorcum  Nederlandse
uitgeversverbond
Groep uitgevers voor
vak en wetenschap

redactioneel

Onze jongste dochter van bijna 5 is bezig de letters en hun functie te ontdekken. Laatst kwam ze enthousiast naar me toe: "Mama, ik ga op dit briefje iets schrijven en dan moet jij het voorlezen!". In opperste concentratie boog ze zich over het velletje. Met een stift tekende ze de letters die ze kende. "EPIHPEIPOFKE" stond er toen ze klaar was. Trots overhandigde ze me het briefje: "Wat staat er?" Ik las de brij aan letters zo goed mogelijk voor. Verwachtingsvol keek ze me aan, wachtend op de betekenis. "Een toverspreuk! Je hebt een toverspreuk geschreven!" riep ik enthousiast uit. "Echt?!" vroeg ze verbaasd. "Wow!".

"De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld". Dit citaat van Wittgenstein (dat we op mijn vorige werkplek, het Etoc, als slogan gebruikten) schiet nog regelmatig door mijn hoofd als ik mijn dochters of andere kinderen zie schrijven, hoor praten of discussiëren. Wat mooi om te zien hoe hun wereld groter wordt naar mate hun taal zich verder ontwikkelt. En wat bijzonder om te zien hoe ze omgekeerd – betrokken op de wereld om hen heen – ontdekken dat ze taal nodig hebben om verder te komen.

Plezier in het stimuleren en volgen van de taalontwikkeling van kinderen is de gemeenschappelijke passie van de redactieleden van MeerTaal. Na het verschijnen van nummer 3, evalueerden we de eerste jaargang van het tijdschrift en maakten we vanuit dat plezier nieuwe plannen voor de tweede jaargang. Aan ideeën en inspiratie ontbreekt het ons niet. We willen graag nog aandacht besteden aan instructietaal, aan mindmappen met kleuters, aan methodes voor aanvankelijk leesonderwijs, aan storytelling... We willen vragen die leven in de praktijk rond taalonderwijs laten beantwoorden door verschillende experts. We zouden wel zo'n katern als het Ei van Columbus willen maken, zoals onze grote rekenbroer *Volgens Bartjens* heeft. Plannen plannen!

We hebben er zin in. Graag willen we - samen met u en met deze tweede jaargang, waarvan het eerste nummer nu voor u ligt - bewijzen dat MeerTaal het taaltijdschrift is voor taalcoördinatoren, leraren basisonderwijs, PABO-studenten en hun opleiders. Heeft u ook passie voor het taalonderwijs op de basisschool en is MeerTaal u daarbij tot steun of inspiratie? Help ons dan met het verspreiden van die boodschap. In de bijgevoegde flyer bij dit nummer leest u meer over de mogelijkheden. En mocht dat niet helpen, dan doet mijn dochter ook vast graag mee met een nieuwe toverspreuk: de mogelijkheden van taal zijn immers grenzeloos!



Foto: Liz Datema fotografie

Joanneke Prenger