

MeerTaal

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, afgestemd op iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. MeerTaal wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum BV te Assen en verschijnt drie keer per jaar. www.tijdschriftmeertaal.nl

Redactieadres

Joanneke Prenger
p/a SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede
e-mail: meertaal@vangorcum.nl
www.tijdschriftmeertaal.nl

Naar dit adres kunt u alles opsturen wat met de redactionele inhoud verband houdt. U kunt hier ook boeken ter bespreking aanbieden.

Redactie

Monica Koster - Tekster
Joanneke Prenger - SLO
Hieke van Til - stichting Taalvorming
Dolf Janson - JansonAdvies
Itie van den Berg - ZIP Innovatieve Projecten
Marian Bruggink - Expertisecentrum Nederlands
Lucienne Rijks - Innoord

Fotografie cover:

compleetinbeeld.nl

Ontwerp, opmaak en druk

FIZZ Digital Agency | www.fizz.nl
Druk: Drukkerij Van Gorcum, Raalte

Uitgave

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV
Postbus 43
9400 AA Assen
Tel. (0592) 37 95 55

Abonnementen

Particulier € 41,-
Instellingen € 52,50
Studenten € 30,-
Los nummer € 18,50 (exclusief verzendkosten)

Afsluiten: ga naar www.tijdschriftmeertaal.nl, klik in linker menu op Abonneren. Een abonnement op MeerTaal loopt van 1 september t/m 31 augustus. Een abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij een schriftelijke opzegging is ingediend via: klantenservice@vangorcum.nl.

Advertenties

Neem contact op met OnderwijsMedia:
sales@onderwijsmedia.nl
T 020 - 3308998
W www.onderwijsmedia.nl

ISSN 2214-5931

© 2020, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum B.V., Assen.

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.



So long, farewell...

Zelden heb ik zoveel uitstelgedrag vertoond bij het schrijven van dit stukje. Het is namelijk mijn laatste. Het volgende nummer zal Monica Koster het hoofdredacteurschap van mij overnemen en zal zij jullie vanaf deze plaats toespreken. Ik ben daar bijzonder blij mee, want ik heb er alle vertrouwen in dat MeerTaal in goede handen is bij haar. Veel succes en vooral plezier gewenst, Monica! Voor mezelf is het fijn dat ik een stapje terug kan doen: niet meer de eindverantwoordelijkheid, maar nog wel het plezier als redactielid op de achtergrond.

Maar toch, maar toch. Het voelt een beetje als leerlingen uitzwaaien aan het eind van groep acht. Je ziet dat ze eraan toe zijn, maar het geeft toch een gevoel van ontroering omdat deze tijd voorbij is en je nog zo op je netvlies hebt staan hoe ze als kleuter de school binnen kwamen lopen.

Ik zie ons ook nog zo met Van Gorcum aan de vergadertafel zitten van het expertisecentrum Etoc waar ik toen werkte (en dat het initiatief had genomen) om de eerste plannen te bespreken voor een nieuw tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Ik weet nog dat we een oproep plaatsten voor redactieleden en hoe ik – in overleg – uit de vele binnengekomen reacties Dolf, Itie, Hieke, Marian en Letje Pauw koos om samen de eerste redactie te vormen. Een gouden greep! De plek van Letje is in de afgelopen jaren een wisselplek gebleven, maar de andere vier raakten net zo in de ban van dit tijdschrift als ik en de wisselplek bleef nooit lang leeg (en we hopen dat Lucienne een blijvertje wordt). Wat fijn om met zo'n bevlogen en inspirerend team dit blad te hebben mogen opbouwen en het te zien groeien. Met uiteraard ook dank aan Van Gorcum, Ellen en Natascha, voor het in ons gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking.

Maar hoe leuk we het zelf ook vinden om MeerTaal te maken, daar draait het uiteindelijk natuurlijk niet om. We wilden en willen vooral jou als lezer inspireren bij het vormgeven van je taalonderwijs, vanuit ons verlangen dat het taalonderwijs betekenisvoller, krachtiger en minder versnipperd zou worden. Als ik de zeven jaargangen die we nu hebben gemaakt doorblader, hebben we daar in ieder geval de ideeën en voorbeelden voor gegeven. Maar we zijn met z'n allen nog lang niet uitgeleerd, gepraat en geschreven. Daarom ben ik blij dat de redactie bruist van de plannen, dat er nieuwe rubrieken komen, dat er voornemens zijn voor een betere website en dat... er straks gewoon weer een achtste jaargang gaat verschijnen! MeerTaal bloeit, tijd voor een volgende stap.

Rest mij jou als lezer te bedanken en je weer veel plezier te wensen met dit mooie nummer. Auf Wiedersehen!

Joanneke Prenger



Dit nummer is al voor de corona-uitbraak in de steigers gezet. Voor onderwijs op afstand stellen we op tijdschriftmeertaal.nl voorlopig Taal=Meer gratis beschikbaar. In de hoop dat de scholen bij het verschijnen van dit blad weer open zijn!