

## Colofon

### MeerTaal

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, afgestemd op iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs. MeerTaal wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum BV te Assen en verschijnt drie keer per jaar.

### Redactieadres

Joanneke Prenger  
p/a SLO  
Postbus 2041  
7500 CA Enschede  
redactie@tijdschriftmeertaal.nl

Naar dit adres kunt u alles opsturen wat met de redactionele inhoud verband houdt. U kunt hier ook boeken ter bespreking aanbieden.

### Redactie

Joanneke Prenger - SLO  
Hieke van Til - stichting Taalvorming  
Dolf Janson - JansonAdvies  
Itie van den Berg - ZIP Innovatieve Projecten  
Marian Bruggink - Expertisecentrum Nederlands  
René Berends - Saxion pabo Deventer

### Fotografie cover:

Tom van Limpt

### Uitgave

Koninklijke Van Gorcum BV  
Postbus 43  
9400 AA Assen  
Tel. (0592) 37 95 55

e-mail: klantenservice@vangorcum.nl  
www.meertaal.vangorcum.nl

### Abonnee worden?

Ga naar [www.vangorcum.nl](http://www.vangorcum.nl) om een abonnement af te sluiten.  
Een jaarabonnement kost € 39,95.  
Voor instellingen is dit €51,00.  
Studenten betalen € 27,50.  
Losse nummers zijn te bestellen voor € 17,95

Abonnementen worden automatisch verlengd tenzij voor 1 augustus een schriftelijke opzegging is ingediend bij afdeling Verkoop Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum:  
klantenservice@vangorcum.nl

### Advertenties

Neem contact op met Ray Aronds van Recent BV: [ray@recent.nl](mailto:ray@recent.nl)  
Telefoon 020 3308998

Postbus 17229  
1001 JE Amsterdam

ISSN 2214-5931

© 2017, Koninklijke Van Gorcum, Assen  
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 koninklijke van gorcum  
 Nederlandse uitgeversverbond  
Groep uitgevers voor vak en wetenschap

## redactioneel

Als het zo is dat kinderen van logopedisten gemiddeld net wat later beginnen met praten dan kinderen van wie de ouders wat minder gefocust zijn op de taalontwikkeling van hun kroost, dan zal dat ook wel gelden voor het ontwikkelen van leesplezier bij kinderen van leesbevoorwaars....Toch? Ik hoop het maar, want tot nu toe heb ik mijn dochters nog niet vaak kunnen betrappen op het spontaan pakken van een boek. Ik wacht rustig af, want "dwang tot lezen werkt averechts" zoals Dolf Janson terecht opmerkt in zijn toelichting voor ouderbetrokkenheid bij het hoofdartikel van Anneke Smits en Erna van Koeven.

Aan het rijke aanbod thuis kan het niet liggen. Naast de eigen boekenplankjes op hun kamers, staat ook op mijn studeerkamer een flinke plank kinderboeken. Boeken die vroeger op mijn kinderkamer stonden. Met het verstrijken van de jaren schuiven ze nu door het huis. Van mijn studeerkamer naar de kamer van de oudste en dan naar die van de jongste. Sommige boeken stranden tijdens de oversteek: 'Daantje gaat schaatsenrijden' heeft 't niet gehaald, in tegenstelling tot 'Het kleine huis op de prairie', waar de oudste tot mijn verbazing nu ademloos naar zit te luisteren. Mooi om te merken dat ik tijdens het voorlezen mezelf weer zie liggen, kijkend naar m'n eigen moeder die zat voor te lezen op de rand van het bed.



Zulke herinneringen aan boeken die een leven meegaan, zijn waardevol en gun je ieder kind. Helaas hebben niet alle kinderen ouders die in staat zijn om planken vol gekochte boeken te hebben. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven waardoor ook zij een eigen boekenplankje kunnen vullen. In Groningen bijvoorbeeld bij De Boekenschatkist, een plek waar ieder kind een gratis boek op kan halen om mee naar huis te nemen, in Utrecht bij de prachtige (tijdelijke) weggeef-boekwinkel of op diverse plekken in woonwijken bij particuliere mini-bibliotheekjes.

Zolang mijn dochters nog weigeren om te gaan slapen als ze niet worden voorgelezen, maak ik me om dat ontwikkelen van eigen leesplezier nog geen zorgen. De magie van verhalen heeft hen reeds betoverd. Het 'Kleine huis' gaat daarom als we hem uit hebben terug in een doos, wachtend op een nieuwe generatie. En 'Daantje'? Die ligt nu in de minibieb bij mijn ouderlijk huis te wachten op een kind dat hopelijk het plezier in lezen gaat ontdekken! Schuiven met die boeken!

In dit nummer voldoende materiaal om de magie van de taalontwikkeling ook zelf weer te ontdekken. Ik wens u veel leesplezier!

*Joanneke Prenger*